

SPEURDER



WINTEREDITIE



Speciaal woord aan de ouders

Wij (de leden van St. Vincentius) hebben tijdens de natuurwerkdag met veel bewondering gezien dat er veel ouders zijn die zich enorm hebben ingezet. Zo zijn er dakgoten schoongemaakt, is een riool ontstopt en is een complete haag gesnoeid op initiatief van deze ouders. Alle ouders hebben laten zien dat zij van aanpakken weten door samen met hun bever of scout zoveel mogelijk werk te verrichten in de (beperkte) tijd die ervoor gepland stond. Wij willen alle ouders die geholpen hebben tijdens de natuurwerkdag bedanken voor hun inzet en hopen dat zij dit enthousiasme en de passie voor Scouting St. Vincentius vasthouden.

VAN DE REDACTIE

Voor jullie: De eerste Speurder van 2017. Onze scouting bestaat dit jaar 85 jaar. De Speurder is het groepsblad van onze scoutinggroep. De Speurder heeft goede en heel slechte tijden gekend, dus, we geven onszelf niet snel een schouderklopje, maar het is een prestatie dat De Speurder nog bestaat.

Tegenwoordig hebben we internet. Met naast de website de facebook-pagina's die 'geliked' kunnen worden. Naast gewoon met elkaar praten communiceren we via mail, whatsapp of facebook.

Maar is 'meer' altijd beter? Of is het meer van hetzelfde? Is het fijn dat je 'direct' je vraag aan de leiding kunt whatsappen, of is het jammer dat het op die manier minder vaak tot een spontaan praatje komt? Het "Ik wil alles liken en wel nu!" zorgt er soms voor dat we de aandacht verliezen. En aandacht is belangrijk binnen scouting. Aandacht voor samenwerking, van elkaar leren en en lol maken met elkaar. Aandacht voor waar-

om we dingen doen zoals we ze doen én of we dat na verloop van tijd moeten bijstellen óf juist niet.

Wat willen jullie graag zien in de Speurder? Meer van hetzelfde als wat we al delen op facebook of op de website? Meer foto's of juist meer tekst? Nieuwe informatie? Tips en handigheidjes voor bij scouting, bijvoorbeeld over scoutingspullen? Of juist geschiedenis van 85 jaar Scouting St. Vincentius? Misschien schrijf je zelf graag en wil je een bijdrage leveren aan de volgende Speurder. Wij horen graag van jullie. Knoop eens een praatje met ons aan.

Hoe dan ook: Op naar een mooi 2017!

NATUURWERKDAG

Jaarlijks wordt in Nederland een natuurwerkdag georganiseerd. Onze scouting doet hier met de bever-, welpen- en scoutsspeltak vaker aan mee. Bij aanvang van het nieuwe scoutingjaar 2016/2017 bleek al snel dat wij ons dit jaar wilden gaan inzetten op ons eigen scoutingterrein in plaats van het onderhouden van de Brunsummerheide. Zo gezegd, zo gedaan.

Ochtendprogramma

De bevers en welpen waren er al vroeg bij op deze bewuste zaterdag. De welpen stonden te popelen om de kampvuurkuil op te ruimen. De bevers stonden samen met hun enthousiaste ouders, gewapend met allerlei tuingereedschap, druk te overleggen wat er vandaag allemaal aangepakt kon worden. Onder leiding van de beverstaf en de fantastische hulp van de ouders is rondom het gebouw de heg gesnoeid, het onkruid gewied en zijn heel veel bladeren geveegd. Bij de kampvuurkuil werd ondertussen keihard gewerkt door alle welpen om zoveel mogelijk bladeren te verzamelen en op die manier de kampvuurkuil schoon te maken. Om 12:00 uur werden de schoffels, bezems en andere gereedschappen weer opgeruimd en werden de enthousiaste ouders uitgenodigd voor het kampvuur aan het einde van de dag.

Middagprogramma

Rond 12:00 uur arriveerden de eerste (rover)scouts, net als bijna alle leden van het bestuur. Ook de bever-, scouts- en explorerstaf zouden die middag de handen uit de mouwen (blijven) steken. 's Middags is de parkeerplaats, het grasveld, 'de straat / ingang' en het pad naar de kampvuurkuil blad- en onkruidvrij gemaakt. Ook is een hele berg stenen (puin) afgevoerd met het busje van een van de scouts-ouders.

Avondprogramma

's Avonds, na een hele dag hard werken, werd een kampvuur ontstoken door de roverscouts en zijn er de nodige frikandellen gegeten. De ouders van Riva (bever) en Lima (welp) zijn die avond ook nog gekomen en we hebben deze eerste natuurwerkdag op eigen terrein succesvol afgesloten.

WELPEN WEEKEND



Wist je dat...

- ... ons thema griezelen was!?
- ... we fossielen hebben gemaakt!?
- ... we een mooi kampvuur hadden!?
- ... wij een mannequin challenge hebben gemaakt!?
- ... deze op Facebook staat!?
- ... de welpen de schoen hadden gezet!?
- ... we pannenkoeken hadden gegeten als ontbijt!?
- ... we pepernoten hadden gebakken!?



INSTALLATIE

Wij heten Florian, Jayden en Rafael welkom bij de welpen. Zij zijn in November geïnstalleerd bij de welpen.



WAFELACTIE

Wij willen graag Rebbel, Lappezak, Petra en Cindy bedanken voor jullie inzet met de wafelactie.

Zonder jullie was het niet gelukt.

Ook willen we alle welpen bedanken.

Wat hebben jullie super verkocht!



JANTJE BETON

In de weken van 13-25 februari wordt gecollecteerd voor Jantje Beton. De Jantje Beton actie zet zich in ter bevordering van het buitenspelen van kinderen. Tijdens de jaarlijkse collecte mogen jeugdclubs zoals Scouting St. Vincentius 50% van het opgehaalde geld zelf besteden, omdat we overeenkomstige idealen hebben. Wij besteden het geld aan spel- en kampeermateriaal. Dit jaar valt de datum van de collecte ongunstig in verband met de carnaval. Nadere info volgt via de speltak-leiding.



DECEMBER 2016: WEEKEND BEVERS



Spannend!

Op vrijdag 2 December om 19 uur begon ons HK langzaam vol te lopen met onze bevers en hun ouders. Het was immers het beverweekend. Voor sommige bevers was dit het eerste of tweede weekend op de scouting zonder dat papa en mama er was. Spannend zeg!

De ouders waren in de weer met de matjes en slaapzakken en stilletjes aan namen ze afscheid van hun bever. Daarna hebben we ons weekend officieel geopend met de welbekende kring, dit keer hadden we zelfs echte muziek met ons beverlied. Daarna hebben we onze ronde gedaan waarbij altijd leuke gesprekken naar voren komen van wat iedereen heeft meegemaakt de afgelopen week. Iedereen had de afgelopen week de schoen wel eens gevuld gehad.

's Avonds hebben we gezellig de film van sinterklaas gekeken onder het genot van speculaas en pepernoten. Toen de film afgelopen was zijn we ons gaan verzorgen om naar ons bedje te gaan. Maar niet zonder dat we nog even voor de open haard hadden gezeten. En iedereen mocht de schoen nog zetten.

De Sint op bezoek

De volgende ochtend werden de bevers al vroeg wakker en zagen we dat de Sint onze schoentjes had gevuld. Toen hebben we ons verzorgd en lekker ontbeten.

Daarna kwamen we op het idee dat we misschien het lokaal nog even moesten versieren omdat de kans erin zat dat de Sint en zijn pieten op bezoek kwamen. Natuurlijk hebben we nog een dansje geleerd om de Sint te verrassen.

Een paar uurtjes later was het zover daar kwam de goede Sint met zijn Piet. Het was een groot feest samen met de welpen. De bevers waren blij met de blokkendozen die ze kregen.

Nadat we de Sint en Piet hadden uitgezwaaid was het alweer gauw spannend in de zaal dit keer vanwege de installatie van onze allernieuwste bevers. Ze kregen hun blouse, das insignes en pet officieel overhandigd en daarna hebben we nog even nagekletst met de ouders.

Toen was echt het einde aangebroken van alweer een fantastisch weekend met de bevers.



MEER MEER MEER...

SCOUTS



Sinds de vorige Speurder is er bij een scouts veel gebeurd. Inmiddels zijn 7 'nieuwe' scouts geïnstalleerd. Tja, 'nieuwe' tussen aanhalingstekens, want zo nieuw zijn ze intussen niet meer: Lieke, Jeswin, Tijmen, Michael, Finn, Mika en Sjoerd zijn in september overgevlogen van de welpen, maar zijn intussen al dus geïnstalleerd, zijn mee op JOTI weekend geweest, hebben meegedaan met ons kerststukjes-verkoop weekend én hebben prijzen in de wacht gesleept tijdens de Regionale Zwemwedstrijden.

Toch wel even wennen, of...

We merkten al snel dat alle nieuwe scouts er zin in hadden, nou ja, sommigen vonden het toch wel spannend: De scouts hebben opkomst op vrijdagavond, en dan wordt het in de herfst al donker, en toch doen we ook dan wel eens een bosspel.

Voor ieder wat wils

Maar bij de scouts vinden we twee dingen belangrijk: Ten eerste willen we in ons programma "voor ieder wat wils"; De een is creatief en wilt bijvoorbeeld een houtsnijwerk maken met een zakmes; de ander kookt graag of maakt liefst een groot kampvuur, en weer anderen lopen het liefst een stevige dropping. We willen ieders interesse aan bod laten komen.

Samen is het leuker

Ten tweede willen we dat iedereen zich thuis voelt in onze scoutsgroep. Bij de scouts doen we dingen in subgroepjes, ploegen genaamd. Onze oudere scouts krijgen de verantwoordelijkheid om hun kennis over te dragen op jongere scouts: Elkaar iets leren en iets leren van elkaar is leuk. Maar natuurlijk moet er dan vertrouwen groeien: Ook als iemand eens iets niet helemaal goed doet moet ie het vertrouwen hebben dat hij hulp krijgt en niet wordt uitgelachen. Gelukkig zien we dat we nu een leuke groep hebben, en dat er vanuit de groep genoeg ideeën geopperd worden.



De scouts in 2017

De leiding vraagt de PL's om input voor het programma. We willen in elk geval eens aan de slag met "grovere" knutselmateriaal: Durven we het aan om toch weer te proberen om een zeepkisten-race aan te gaan?

Wat er in elk geval al vast staat: We gaan een te gek zomerkamp tegemoet met natuurlijk een hike! Misschien gaan we eerst eens alvast oefenen tijdens een weekendhike. Onze scouting bestaat dit jaar 85 jaar, dus we gaan met z'n allen op groepsweekend (in juni). Maar als eerste staat gepland: Een voorjaarsweekend van 3-5 maart. Als het weer het toelaat gaan we zaterdag overdag oefenen met tenten opzetten en overnachten we dus 1 nacht in tenten. De eerste nacht slapen we dan binnen, en op de zaterdag gaan we iets doen wat we nog nooit gedaan hebben...



Grausbouw bedankt!

Grausbouw stelt elk jaar een bedrag beschikbaar voor enkele goede doelen of activiteiten waar eigen medewerkers bij betrokken zijn. Door Steef, de vader van Iris en Fleur, ontvingen de scouts een cheque van €333,-. Het bedrag gaan we besteden aan nieuwe ploegkisten. We gaan kisten ontwerpen en fabriceren van flightcase-materiaal die licht en compact zijn tijdens transport en die, als de pootjes zijn uitgeklast, direct bruikbaar zijn als stabiele kamp-keuken voor iedere ploeg. Licht en degelijk materiaal is niet goedkoop, dus de sponsoring van Grausbouw is zeer welkom.

Grausbouw: heel hartelijk bedankt!

JOTI bij de scouts

In oktober is het elk jaar weer tijd voor de Jamboree On The Internet: Wereldwijd leggen scouts tijdens dit weekend contact via Internet Relay Chat.

Op zaterdag hebben we gesoldeerd, en een leuke JOTIHUNT gedaan georganiseerd door de explorers. 's Avonds hebben we gechat met internationale scouts. China en Canada werd in tijd van een mum bereikt en met magneetjes op de wereldkaart 'geclaimd'. En natuurlijk hebben we flink wat potjes gegamed.

Regionale Zwemwedstrijden

In november deden de scouts mee met de Regionale Zwemwedstrijden. En niet zonder succes: Het stoere was dat van onze jonge groep scouts op elk onderdeel wel iemand een eerste prijs in de wacht wist te slepen: Lieke bij de meisjes bij de schoolslag, bij de jongens Sjoerd bij de vrije slag en Mika bij de schoolslag. Lieke, Iris, Estella en Marissa wonnen de estafette bij de meisjes, Mika, Michael, Sjoerd en Iris wonnen de gemengde estafette.

Uiteraard zijn trots op álle deelnemers: Velen deden voor het eerst mee en zetten goede tijden neer. Dat is een uitdaging voor de leiding: Die moeten de volgende keer toch zeker ook meedoen!? Alle uitslagen en tijden zijn terug te lezen op www.st-vincentius.nl.

Kerststukjes verkopen

In december proberen veel speltakken een centje bij te verdienen. Zo ook de scouts. Wij proberen ieder jaar zo'n 80 kerststukjes te verkopen. We doen dat zodat we geld achter de hand hebben om leuke dingen te doen: Overnachtingen op locatie's en extra activiteiten zorgen ervoor dat weekend-geld en zomerkamp geld naar twintig respectievelijk honderddertig euro zouden moeten als we geen geld uit de 'kerststukjes-pot' erbij zouden leggen.

Dit jaar ging de verkoop erg goed, we waren zaterdag vroeg in de middag al klaar. Op zondag zijn we gaan zwemmen en schaatsen in Glanerbrook.

SCOUTINGBAND



2016 in vogelvlucht

Februari: carnavalsoptochten. Zomerkermis. Drumbandconcours in Den Haag, prima gepresteerd. Parade in Brunssum, een mooi evenement om ons te presenteren aan de Brunssumse bevolking. Europafest in Alsdorf, ieder jaar doen we hieraan mee. Oktoberkermis. Sint Maarten optocht, altijd is er wel een wijk in Brunssum die muzikale begeleiding nodig heeft. Dit jaar was het de Langeberg. De Goede Sint inhalen, en niemand hoefde er mee naar Spanje.

En nu: 2017

Dit wordt een bijzonder jaar, want de drumband bestaat 60 jaar. De drumband werd in 1957 opgericht toen onze scoutinggroep 25 jaar bestond. Dus ook onze scoutinggroep heeft dit jaar jubileum en bestaat 85 jaar. Dit gaan we natuurlijk vieren, maar hoe... dat is, tenminste voor de drumband, nog een verrassing.

Toen de band werd opgericht bestond de band uit slagwerk en blaasinstrumenten.

Zo'n 20 jaar geleden is dit veranderd in alleen slagwerk. Men wilde graag op concours gaan maar had te weinig variatie in blaasinstrumenten om aan de eisen te voldoen die de concourscommissie toen stelde.

Van de tijd dat ik me kan herinneren, gingen we op concours, net zoals nu, met leden uit verschillende speltakken. Het grote verschil met nu is dat iedereen keurig hetzelfde uniform heeft en dat het een mooi geheel vormt. Eerst was het een groene, beige of brique blouse

en heel veel verschillende kleuren spijkerbroeken. Nu is het allemaal dezelfde kleur blouse, dezelfde broek en liefst de zelfde schoenen. Het lijkt gek, maar sinds we er mooier uitzien, spelen we beter en krijgen we hogere punten!?

Heel vaak hebben we een eerste prijs gewonnen, zoals afgelopen jaar. Dit hebben jullie al in de vorige speurder uitgebreid gelezen. Dit jaar gaan we natuurlijk proberen dit ook te halen ,we doen ons best. Het concours is dit jaar op 20 mei in Lochem (Gelderland).

Als deze Speurder verschijnt zijn we druk bezig met repeteren voor de carnavalsoptochten.

We hebben er zin in. Hierna gaan we ons voorbereiden op het Bandconcours.

Nieuwe secretaris

Dan nog even het laatste nieuwtje uit de drumband: we hebben een nieuwe secretaris in de drumband en wel: Annie Janssen (de vrouw van en de moeder van). Ze heeft het overgenomen van Ralph Jacobs die het jaren uitstekend heeft gedaan. Ralph gaat zich nu helemaal toelagen op het dirigentschap. Dus wil je onze drumband boeken moet je dit vanaf nu doen bij Annie Janssen.

In de volgende Speurder meer over ons jubileumjaar.



70 JAAR LID!



foto © LOO-tv | Peter Gommans

Toon Gommans (82) is 70 jaar scoutinglid. Dat is bijzonder, want niet eerder was iemand 70 jaar lang lid van Scouting Nederland. Voor Scouting Nederland was er wel een klein probleem, want voor iemand die 70 jaar

lid is bestaat (nog) geen onderscheiding. Daarom kreeg Toon, naast de gouden speld die hij 10 jaar geleden ontving, een bronzen beeldje.

Toon ontving de onderscheiding uit handen van Burgemeester Luc Winants van Brunssum en onze voorzitter Martha Janssen. Scoutingband St. Vincentius bracht Toon een aubade bij Huize Louise, waar hij woont.

De oudgedienden van St. Vincentius kennen Toon als Rowan-chef (huidige term: explorerbegeleiding), of later als vlijtig materiaal-man. Én als auteur van een kampvuur-klassieker: "Er was eens een kerel in Spanje".

Scouting tijdens de Carnaval



Bij onze scouting lopen er heel wat carnavalsgekken rond. Ieder jaar is er de carnavalsfuif voor de scouts op vrijdagavond, en voor de bevers en welpen op zaterdagochtend.

Bij de Kinjeroptocht en de grote optocht in Brunssum zijn we altijd present met onze drumband.

En dit jaar hebben wij de Stadsjeugdprins in onze vereniging: Tijmen 1.

Als we elkaar tegenkomen met de carnaval, begroeten jullie ons dan met een 3x Alaaf!?



J.O.T.I.

Voor de JOTI van 2016 besloten de Explorers een spel te organiseren voor de Scouts. De bedoeling was om dit spel te ontwerpen rondom het thema van dat jaar. Na wekenlang plannen en beraad binnen de Explorer-afdeling hadden we een goed idee voor een driedelig spel, waarin de Scouts Brunssum onveilig zouden maken. De JOTI (Jamboree On The Internet) vindt elk jaar plaats op het 3e weekend van oktober. Tijdens dit weekend neem je contact op met andere Scouts, over de hele wereld. Dit doe je via het internet, door gebruik te maken van social media zoals Facebook of Twitter, of via het speciale chatprogramma van de organisatie. In de eerste ronde van ons spel wilden we zien hoe goed te verfskills van onze Scouts wel eens zien. Er werden echter geen verfwasten gebruikt... Nadat elke Scout een modieuze vuilniszak over zijn of haar uniform kreeg, doopten zij hun neuzen in de verf en gingen ze aan de slag om het logo van de JOTI 2016 zo goed

mogelijk na te tekenen. Zodra ze klaar waren met de logo's werd dit doorgegeven via een beker-koord-beker-systeem. Een tweede groep Scouts zat in een andere ruimte te wachten op deze bood-



schap. Zodra ze deze binnen kregen ging de tweede ronde van ons spel in.

De winnaar van deze ronde zou een groot voordeel krijgen in ronde 3. De tweede ronde bestond uit een zelf-samengestelde woordzoeker die, geheel in stijl, op de computer gemaakt werd. Hierna gingen we met z'n allen richting het centrum van Brunssum.

Het centrum werd opgedeeld in 2 delen; een groot en een kleiner deel. De winnaars van de woordzoeker kregen uiteraard het grotere, drukkere gedeelte. Per groep werd er een Explorer meegestuurd met een telefoon. Hierop ontvingen ze een emoji (je weet wel, die gele dingetjes in WhatsApp). De opdracht was om iemand te vinden die hier op leek of dit wilde uitbeelden, om vervolgens een foto ervan door te sturen. Zodra deze foto was goedgekeurd kregen ze weer een emoji, enzovoorts.

Het was een erg actief en gaaf spel, waar de Scouts ook veel plezier aan hebben beleefd. We willen hen dan ook bedanken voor de actieve, positieve inzet, vooral ook van de wat oudere Scouts.



WELKOM!

Op vrijdag 16 december werden Aïcha en Kim geïnstalleerd als explorer. Aïcha en Kim: Welkom bij de explorers!



AGENDA

Een greep uit de agenda van de Explorers voor de komende periode:

- | | |
|--------------------|-----------------------------|
| 10 februari | Schilderen vlag iScout 2017 |
| 17 februari | Carnavalsfuif met de Scouts |
| 17 t/m 19 februari | Weekend: #Hashtack 2017 |
| 03 t/m 05 maart | Weekend: iScout 2017 |



Op 17 December was het zover: De Vredeslicht-manifestatie in Utrecht. Thymen, Erik en Mark gingen samen met Ikki en Wesley met de trein naar Utrecht. Daar hebben ze het vredeslicht in ontvangst mogen nemen.

Ondertussen dat zij weer aan de terugreis begonnen, zijn Baloe, Aïcha, Marala en Raksha begonnen met het opbouwen van de markante punten van Brunssum in het vijverpark. De Scouts hadden de driepoten een weekend eerder gesjord. Alle potjes en glaasjes werden voorzien van kaarsjes, die werden uitgedeeld aan alle mensen met het vredeslicht.

Om half 4 verzamelden de leden en ouders en andere geïnteresseerden bij het HK. Nadat Raf een openingswoord had gedaan, werd iedereen voorzien van het Vredeslicht. In de vorm van kleine kaarsjes tot grote fakkels. Iedereen ging in een lichtstoet onder muzikale begeleiding van de drumband op weg naar het Lindeplein.

Op het Lindeplein werden de welpen en Ikki welkom geheten door de burgemeester. De burgemeester heeft als eerste het Vredeslicht in ontvangst genomen. Daarna is het licht verspreid

aan de andere scoutinggroepen van Brunssum en aan andere aanwezigen.

Met heel veel mensen zijn ze gestart aan de ronde om de vijver in het vijverpark, om zo bij alle markante punten symbolisch heel Brunssum te verlichten. Dit alles onder muzikale begeleiding van de drumband.

Ik wil iedereen bedanken voor jullie inzet. Het was een prachtige dag.

Raksha



WOORDZOEKER

avontuur bevers bos code dodenherdenking drumband explorers gezellig grijzedassen
groepsweekend handdoek hike hotsjtonia insignes jungle kampterein kampvuur
kookstaf outdoor pet ploegleider roverscout rugzak samen scouts slaapzak spel
sprokkelen staf tandenborstel team tent toiletas uitdaging uniform vriendschap
wandelschoenen washandje welpen winterweekend zaklamp zomerkamp



TERUG IN DE TIJD

We gaan even 20 jaar terug in de tijd. Waarom dan?

Op 4 januari 1997 werd de laatste Friese Elfstedentocht gehouden. De winnaar van de beroemde en beruchte schaatstocht was Henk Angenent.

Op diezelfde dag in Brunssum begonnen we samen met Scouting de Landgraaf een "Koek en Zopie" tent bij de grote vijver in het Vijverpark.

Iedereen die mee hielp kon de Elfstedentocht op TV niet zien helaas, want er was veel werk te doen.

Scouting de Landgraaf plaatste een grote legertent en wij een vendeltent aan de rand van de vijver.

Zelf nam ik verlofdagen op, want als voorzitter wilde ik er wel bij zijn. In die tijd ging dat nog wel gemakkelijk en zo werden er al snel in het begin van het jaar 5 verlofdagen afgeschreven.

Het was flink aanpoten. Eerst moesten we inkopen doen: erwtensoep, chocomel, koffie, thee, frisdrank, broodjes en de beroemde Limco knakworsten en de

honderden plastic bekertjes. Iedere morgen een vaste rit naar de Kepu.

De eerste dag, zaterdag dus, kwamen heel veel kinderen met hun ouders schaatsen. Ondanks de kou (-6 graden) was de sfeer prima. In een tent konden de schoenen worden neergelegd en in de andere tent stonden tafels en banken. De gemeente Brunssum zorgde voor een warmtekanon die op een grote gasfles werd aangesloten. Zo kon je je toch een beetje opwarmen.

Om 22.00 uur werd de ijsbaan gesloten. Maar voor scouting was het dan nog niet afgelopen. Men moest eerst nog met een gieter water de ergste scheuren dichtend zodat de volgende dag weer glad ijs was (we hadden geen Zamboni!)

Onze penningmeester, Wiel van der Zander, vond het natuurlijk geweldig dat er flink geld werd verdiend.

Maar verder moest hij niet veel van de kou hebben.

Als hij naar de schaatsbaan kwam zei hij telkens:

"koam d'n iesbreaker mer" (kwam er maar een ijsbreaker). Maar hij heeft het toch een week moeten volhouden en iedereen die vrijwillig mee hielp ook.

We hebben flink moeten werken en er was een flinke winst. Alleen moesten we die delen met Scouting de Landgraaf.

Dit soort momenten uit 1997 zijn altijd in mijn herinnering gebleven. Wie weet wat de toekomst nog brengt!

Henk. (Lukkes; niet Angenent. Maar wel op en top schaatsfan.)



foto: www.heemkundebrunssum.nl